

Dessa små bilar kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för att introducera barnen för ett antal olika djur. Som stöd kan du använda sagan som följer. Här kan du få med utseende och egenskaper som djuren besitter samtidigt som namnen befästs. Låt så småningom barnen få plocka ut och dramatisera med de små bilarna.

### **Djurens festparad**

Björnen Brum vaknade tidigt denna härliga sommarmorgon och sträckte sina stora ramar upp i luften och gäspade innan han reste sig upp och gick bort mot samlingsplatsen i skogsglántan. På vägen mumsade han i sig några blåbär och blad till frukost. Idag var en stor och spännande dag. Det var dagen då djur från alla världens hörn skulle komma till Brums skog och delta i den stora festparaden.

När Brum närmade sig såg han att några långväga gäster redan kommit och sovit över i glántan. Där stod den jättestora elefanten och tog sin morgondusch, som sprutade ur hans långa snabel. Grisen passade också på att blöta sig i strålen och rullade sig sedan i jorden så att han blev alldeles lerig och brun.

Varför smutsar du ner dig så när du precis tagit en dusch, frågade Brum. Då lade sig även elefanten och rullade runt med den stora magen i vädret.

- Jag måste skydd mig från solen, skrattade grisen och ruskade på sig. Brum tyckte att det verkade underligt men gick vidare för att se vilka mer som kommit.

-

Han såg något stort, vitt bakom en trädstam och när han kom närmare stack ett huvud fram. Brum tittade storögt på en björn som hade tvättat bort all sin bruna färg.

- Har du duschat hos elefanten, frågade han.

- Ja det har jag för att svalka mig, här är ju varmt som i en ugn, svarade den jättelika isbjörnen som stod framför honom. Har ni ingen snö eller is här? Jag åker nog hem illa kvickt när paraden är slut, sa han lite surt och lufsade iväg.

Då stod helt plötsligt en isbjörn till där som hade fått olja eller något annat svart på sig för den var alldeles fläckig. Brum undrade först vad som hänt men björnen sa att den hette Panda och alltid hade svarta fläckar.

- Förresten finns det ingen bambu här för jag svälter snart ihjäl om jag inte kan få något annat att äta än de här sega pinnarna, sa han och visade Brum en söndertuggad trädstam.

- Nä, sa Brum. Jag vet inte vad bambu är, så det har vi nog tyvärr inte. Hmm, vad många märkliga djur här var, tänkte Brum, men det var spännande att få lära sig nya saker om dem.

Nu var snart gläntan full och Brum började tala om för alla att de skulle ställa upp sig på ett led för att kunna gå sin fantastiska parad med djur från alla världens hörn.

- Jag tänker inte gå sist som vanligt gapade den långsamma krokodilen. Den som trampar på mig en gång till, biter jag i svansen, skrek han upprört. Brum tänkte att det var bäst att lyssna på honom eftersom han hade så många vassa tänder. Han började göra plats mitt i paraden, trots att de flesta tyckte att han som var så saktfärdig skulle gå sist. Alla djuren skrek och pratade i mun på varandra när det plötsligt hördes ett öronbedövande ryt. Alla tystnade och tittade mot skogskanten där ett stort gult lejon stod.

- Nu tar ni och lyssnar på mig sa han med kunglig stämma. ALLA ska gå tillsammans och visa att vi alla är lika viktiga hur långsamt eller fort vi går, hur stor eller liten man är, vilken färg eller form man har. Den här paraden är ju till för oss alla tillsammans!

Djuren började mumla och prata med varandra och höll med lejonet som gick och ställde sig längst fram i paraden. Brum tackade honom och sa att nu var de redo att gå, det var bara den stora fläckiga katten som fattades. Alltså leoparden, men han var ju så snabb så han kunde springa ikapp dem när han kom.

Djuren gick med pompa och ståt genom hela skogen och sjöng och ropade hurra för att de alla kunde samsas och ha en trevlig fest ihop, trots att de alla var så olika.

Den kvällen somnade Brum med ett stort leende på sina läppar då han tänkte på att han trott att pandan var en smutsig isbjörn.